

Saulus möter Jesus

är ämnet för dagens undervisning

Bakgrund

Första mötet med Saulus i Apostlagärningarna är att han samtyckte till att Stefanus dödades.

Sen läser vi om honom att han försökte att utplåna församlingen.

Han såg det som en plikt att göra allt för att bekämpa Jesus nasasréens namn. Han fick fullmakt av översteprästerna att sätta de heliga i fängelse. Han gick in i hus efter hus och släpade

ut både men och kvinnor och satte dem i fängelse.

I synagogorna straffade han de heliga gång på gång och tvingade dem att häda. Han till och med förföljde dem till utländska städer.

Till sist planerade han en långresa, han bad att han skulle få med sig ett brev till synagogorna i Damaskus. Han ville åka dit för att se om han kunde finna någon som tillhörde "den vägen." Han planerade att fängsla dem och föra dem till Jesrusalem där de sen skulle bli straffade.

Texten vi nu ska läsa är ett sammandrag från kapitlen 9, 22 och 26 i Apostlagärningarna av berättelsen där Saulus möter Jesus.

Lyssna och följ med i texten.

Alla texter är hämtade från Svenska Folkbibeln 2015

Apg 9:3, 26:13 Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljus, starkare än solen, från himlen omkring honom.

Apg 9:4, 26:14 Han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: "Saul! Saul! Varför

förföljer du mig? Det blir hårt för dig att sparka mot udden."

>>

Apg 9:5, 22:8 Då frågade han: "Vem är du, Herre?" Rösten svarade: "Jag är Jesus, från Nasaret, den som du förföljer.

Apg 9:6, 26:16 Men res dig och stå på dina ben och gå in till staden, så ska du få veta vad du måste göra."

Jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till det du har sett och till det jag ska visa dig.

>>

Apg 26:17 Och jag ska rädda dig från ditt eget folk och från hedningarna. Jag sänder dig till dem

Apg 26:18 för att öppna deras ögon, för att vända dem från mörker till ljus och från Satans makt till Gud, så att de får syndernas förlåtelse och en plats bland dem som helgats genom tron på mig.

>>

Apg 9:7, 22:9 Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet men

upfattade inte rösten som talade till Saulus. De såg ljuset men såg ingen person.

Saulus berättar:

Apg 22:10 Jag frågade: Vad ska jag göra, Herre? Herren sade till mig: Res dig och gå in till Damaskus! Där ska du få veta allt som det är bestämt att du ska göra.

>>

Apg 9:8, 22:11 Saulus reste sig upp från marken, och när han öppnade sina ögon efter strålgansen från ljuset kunde han inte se. Då tog hans

följeslagare honom i handen och ledde honom in i Damaskus.

Apg 9:9 Under tre dagar såg han ingenting, och han varken åt eller drack.

>>

Apg 9:10, 22:12 I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias, en from och lagtrogen man som alla judar i staden talade väl om.

Till honom sade Herren i en syn: "Ananias!"

Han svarade: "Här är jag, Herre."

Apg 9:11 Då sade Herren till honom: "Res dig och gå till Raka gatan och fråga i Judas hus efter

en som heter Saulus från Tarsus, för han ber.

>>

Apg 9:12 I en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han kan se igen."

Apg 9:13 Ananias svarade: "Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem.

Apg 9:14 Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn."

>>

Apg 9:15 Men Herren sade till honom: "Gå, för han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn.

Apg 9:16 Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull."

>>

Apg 9:17, 22:13 Då gick Ananias, och när han kom in i huset ställde han sig vid Saulus sida och lade sina händerna på honom och sade: "Saul, min broder! Herren Jesus, som visade sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att du ska

kunna se igen och bli uppfylld av den helige Ande."

>>

Apg 9:18a Genast var det som om fjäll föll från hans ögon.

Apg 22:14 Då sade Ananias: Våra fäders Gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja och att se den Rättfärdige och höra rösten från hans mun.

Apg 22:15 Du ska vara hans vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört.

>>

Apg 22:16 Och nu, vad väntar du på? Res dig och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn.

Apg 9:18b Efter han fick tillbaka sin syn, reste han sig och blev döpt.

Apg 9:19 Sedan åt han och fick nya krafter. Saulus stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus,

>>

Apg 9:20 och han började genast predika i synagogorna att Jesus är Guds Son.

Apg 9:21 Alla som hörde honom häpnade och sade: "Var det inte han som i Jerusalem ville utrota dem som åkallar det namnet? Och kom han inte hit för att gripa dem och föra dem till översteprästerna?"

>>

Apg 9:22 Men Saulus fick allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias.

Nu ska vi fundera och reflektera över texterna.

>>

Apg 9:3, 26:13 Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljus starkare än solen, från himlen omkring honom. *Gud och himlen är förknippade med ljus. Saulus skrev senare att Gud bor i ett ljus.*

Kung David sjöng:

>>

Psa 36:10 Hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.

Saulus måste genast ha förstått att himlen ville komma till tals med honom.

Vi läser vidare

>>

Apg 9:4, 26:14 Han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: "Saul! Saul! Varför förföljer du mig? Det blir hårt för dig att sparka mot udden."

Apg 9:5, 22:8 Då frågade han: "Vem är du, Herre?" Rösten svarade: "Jag är Jesus, från

Nasaret, den som du förföljer.

Saulus såg en syn av Jesus. Det var ännu ett bevis på att han var uppstånden.

Det var också ett bevis på att han bara inte hade försvunnit någonstans upp i cyberspace. Han var med och kollade in vad som var på gång.

I Bibeln är syner en av de

vägar som Gud kommunicerar med oss människor. Det har funnits i det nya förbundet alltsedan den helige Ande föll över apostlarna den första pingstdagen.

Detta kanske var enda vägen som Gud kunde få Saulus att lyssna.

På senare år har det kommit ut flera böcker om vittnesbörd från

*arabvärlden där Jesus har
uppenbarat sig för muslimer och
som har lett till deras
omvändelse.*

*Saulus fick en fråga: Saul!
Saul! Varför förföljer du mig.*

*Jag tror att Saulus reagerade
rätt på synen. Han frågade: Vem
är du Herre?*

Det finns syner och drömmar också i andra religioner.

Bara för att en människa har en syn eller en dröm behöver det inte vara från rätt håll.

Johannes skriver i sin bok att vi ska pröva andarna.

Saulus frågade: Vem är du Herre? Och då fick han besked: "Jag är Jesus, från Nasaret, den som du förföljer."

Det får oss att tänka på Jesu tanke om den yttersta dagen: Det man har gjort mot hans minsta det har man i själva verket gjort mot honom.

Han sa till Saulus när du förföljer mitt folk, förföljer du mig.

Förföljelse idag
I Sveriges Kristna råds

undersökning bland ungdomar om kränkningar för deras kristna tro svarade 48,7 procent att de hade blivit kränkta. Förföljelsen mot Jesus finns där fortfarande.

Budskapet till Saulus:

>>

Apg 9:6, 26:16 Men res dig och stå på dina ben och gå in till staden, så ska du få veta vad du måste göra."

Jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till det du har sett och till det jag ska visa dig.

Res dig. Det är dags att handla.

Du ska få veta vad du måste göra.

Gud vill komma till tals med oss.

Jag har utsett dig till tjänare och vittne.

*Detta är Guds budskap till oss
i dag också. Han vill ha oss
till sina tjänare och vittnen.*

*Både till det du har sett och
till det jag ska visa dig.*

*Han vill ha oss i sin tjänst nu
och vidare.*

>>

Apg 26:17 Och jag ska rädda dig från ditt eget folk och från hedningarna.

Gud lovade ett beskydd i tjänsten.

Britt och jag bad till Gud att vi skulle slippa malaria när vi var i Papua Nya Guinea. Under de 30 år arbetet varade hade vi inte, så långt vi vet malaria där. Däremot hade jag malaria tre gånger ett hemmaår, så jag

*vet hur det känns.
Gud kan beskydda dig med.*

>>

Jag sänder dig till dem

[Apg 26:18](#) för att öppna deras ögon, för att vända dem från mörker till ljus och från Satans makt till Gud, så att de får syndernas förlåtelse och en plats bland dem som helgats genom tron på mig.

Uppdraget är detsamma som till

*Saulus. Det har inte ändrats.
Det är för att öppna människors
ögon, så att de ser och förstår
sanningen.*

*För att vända dem från mörker
till ljus. Utan Jesus är det
mörker.*

*Hos Jesus är det ljus.
Från Satans makt till Gud.
Är man inte Guds barn så står
man under Satans makt. Det finns
bara två alternativ.*

Vi är kallade till evangeliets tjänare och vittne.

Evangeliet i ett nötskal. Genom tron på Jesus får man syndernas förlåtelse, vilket är vägen till Gud. Då får man en plats bland dem som helgats, det vill säga, en plats bland dem som har blivit renad från sina synder.

Hör det en gång till.

Om du inte har det fixat redan, så är det möjligt här och nu att

be till Jesus om förlåtelse för dina synder.

Berättelsen går vidare:

>>

Apg 9:7, 22:9 Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet men uppfattade inte rösten som talade till Saulus. De såg ljuset men såg ingen person.

Saulus följeslagare fick också uppleva att det var något på

gång.

De fick inte del av allt, men de fick del av atmosfären i synen.

När Jesus och den helige Ande är på färde då kan vi känna av atmosfären.

Där frågade Saulus den rätta frågan. Han sa:

>>

Apg 22:10 Jag frågade: Vad ska jag göra,

Herre?...

Det är den rätta frågan för oss också.

Ställer vi den frågan är Jesus intresserad att leda oss likaväl som Saulus.

Han fick beskedet att resa sig och gå in i Damaskus. Där skulle han få veta allt det som var bestämt att han skulle göra.

När Saulus reste sig upp efter synen och öppnade ögonen då kunde han inte se. Hans följeslagare fick ta honom i handen och leda honom till Damaskus.

Där i Damaskus var han blind i tre dagar. Under den tiden varken åt han eller drack. Han fastade.

*Under tiden hände detta:
Där i Damaskus fanns en Jesu
lärjunge som hette Ananias.
I apostlagärningarna kallas
Jesu efterföljare för lärjungar.
Vilket ärenamn.*

*Här möter vi två syner till.
Hela bibeln är full av syner och
uppenbarelser.*

Herren kom till Ananias i en

*syn och så här utspelade sig
samtalet.*

Annanias!

Här är jag Herre.

*Res dig och gå till Raka gatan
och fråga i Juda hus efter en
som heter Saulus från Tarsus,
för han ber.*

I en syn har han sett hur en

man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han kan se igen.

Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem.

Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn.

*Gå, för han är mitt utvalda
redskap för att bära fram mitt
namn inför hedningar och kungar
och Israels barn.*

*Och jag ska själv visa honom
hur mycket han måste lida för
mitt namns skull.*

*När Ananias hörde det då gick
han.*

Och när han kom in i huset

*ställde han sig vid Saulus sida
och lade sina händer på honom
och sa:*

>>

Apg 9:17... "Saul, min broder! Herren Jesus, som visade sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den helige Ande."

Jesus inte bara kallade på Saulus, han såg också till att

han skulle få utrustningen för att gör sin tjänst. Han skulle bli uppfylld av den helige Ande.

Han sa inte att du som är så lärd och har gått i så många skolor i så många år du passar för den här tjänsten. Men visst använde Gud mycket av det också.

När vi känner Jesu kallelse till tjänst kan också vi få

räkna med att få den utrustning vi behöver. Vi behöver också den helige Andes kraft över våra liv.

Pappa sa något sådan här om väckelsen i Askeryds socken i hans ungdom. De bästa predikanterna var de som hade utbildat sig på Missionsförbundets skola och sen hade blivit fyllda av den helige

Ande.

När Ananias hade sagt det var det genast som om fjäll föll från Saulus ögon.

Och så fortsatte Ananias sitt budskap till Saulus:

>>

Apg 22:14 ... Våra fäders Gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja och att se den Rättfärdige och höra rösten från hans mun .

Apg 22:15 Du ska vara hans vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört.

Så fick Saulus ytterliga löften om kraft till tjänsten.

Han fick löftet att han skulle få lära känna Guds vilja.

Vidare löfte om både se mer av Jesus och att höra hans röst.

Han fick också besked om vad

hans kallelse innebar i stora drag.

Sådan är Gud han både kallar och ger oss löften efter den utrustning vi behöver.

Sen blev visst Ananias otålig och sa:

>>

Apg 22:16 Och nu, vad väntar du på? Res dig och låt dig döpas och tvättas ren från dina

synder och åkalla hans namn.

Det blev aktuellt med dop, att få synderna förlåtna och att bedja.

Saulus gjorde som Ananias sa. Det ledde till att det blev en förändrad Saulus.

Han började genast predika i synagogorna att Jesus är Guds son.

Han hade ju fått möta honom själv.

Han började genast att utvecklas andligen.

>>

Apg 9:22 Men Saulus fick allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias.

Nyckelord i denna berättelsen om Saulus

1. Hos Jesus får vi öppnade andliga ögon.

2. Jesus Guds utvalde, tar oss från mörker till ljus, från Satans makt till Gud.

3. Genom tron på honom får vi syndernas förlåtelse och blir rena i Guds ögon.